

Buberplein



Het Martin Buberplein in het centrum van Kerkrade is zo goed als gebruiksklaar. De geplaveide omgeving achter het gemeentehuis leidt onder meer naar het nieuwe cultuurcluster en het winkelcentrum. Het Buberplein, vernoemd naar de Oostenrijks-joodse godsdienstfilosoof die in 1965 overleed, is bedoeld als een plek voor reflexie, bezinning en ontmoeting. Niet iedereen in Kerkrade is overigens gecharmeerd van de naam van het nieuwe plein. Tegen-

standers dienden 450 handtekeningen in met het verzoek om het plein te vernoemen naar de Kerkradse carnavalist, componist en tekstdichter Nico Ploum. Ook de raadsfractie van het CDA ijverde voor een alternatief. Uiteindelijk bleef de naam van Buber gehandhaafd.

FOTO LUC LODDER